

הקרן ע"ש הנרי ואמה בודגה

תפיסה חד פעמית של מייסדי הקרן

אנו מציעים לבאים לגור במחציתנו ייחודיות שאינה קיימת במקום אחר. מייסדי הקרן, אמה והנרי בודגה, רצו לתרום להבנה בין האנשים משתי הדתות הגדולות בעולם, יהודים ונוצרים, ע"י מגורים משותפים שאיפתם הייתה שיהודים ונוצרים יגורו תחת קורת גג אחת, יגלו את עברם המשותף ויכבדו האחד את אורח חייו של השני. חשוב לנו מאד, שהבאים לגור במחציתנו יבינו תפיסה זאת ויקבלו את האתגר להתחיל שוב בגיל הזהב בהכרת אנשים חדשים בעלי מסורת דתית אחרת וליצור הכרויות וחברויות חדשות. הקרן ע"ש הנרי ואמה בודגה רואה לעצמה את החובה לתרום להרגשה הטובה של היחיד ולהבנה בין האנשים מהדתות השונות. ראוי לציין, שיש מעט מאד מקומות בהם חוגגים לעיתים תכופות כמו בביתנו. אנו חוגגים הן את החגים היהודיים והן את הנוצרים.

כאן אני בבית

אם זאת הרגשה שאנו משדרים לגרים במחציתנו, הרי שאנו על דרך המלך. שימחו לקראת ביתכם החדש וגלו את ההרגשה הטובה לדעת, שצוות מיומן עומד לרשותכם 24 שעות ביממה מבלי לפגוע בפרטיות של הדיירים. המבנה החדש שעומד לרשות הדיירים עונה על סטנדרטים גבוהים במיוחד ובכלל כל האמצעים הנדרשים לאנשי גיל הזהב, כגון: חדרים מרווחים, קירות בהירים והאפשרות לרהט לפי טעמו האישי של כל דייר. כל יחידת דיור מותאמת לצרכיו של המתגוררים בה. מטבח עם שולחן עבודה נמוך, תנועה חופשית בחדר, המטבח והמרפסת - גם לנעזרים בכסא גלגלים. מכשירי הטלפון מצוידים באמצעי עזר גם לבעלי שמיעה לקויה (כולל אלה הנעזרים במכשיר שמיעה). כל יחידת דיור מצוידת במספר לחצני מצוקה.

בחברותא לחיות – פעילים להיות

ביתנו מציע טיולים משותפים, הליכה לתיאטרון, קונצרטים, מוזיאונים ועוד. הרבה פעילויות, הגורמות לאווירה נינוחה וייחודית לנו. כמו-כן תמצאו אצלנו מסעדה, קפיטריה, מספרה, סופר-מרקט, ספריה וכמובן בית-כנסת. הרוצים בכך, יכולים לקחת חלק בפעילות חברתית עניפה. אם כל האמור לעיל מתאים לרוח בה רציתם לבלות בגיל השלישי, צוות עובדינו עומד לרשותכם בשמחה ביעוץ והדרכה. כל זאת ברוח רצונם של הנרי ואמה בודגה.

בואו תהנו ותיווכחו!